

Ἐπιστολή τοῦ Πάνου Ν. Κασκαντίρη στόν Γεώργιο Α. Πίππα

Πάτρα 7-4-89



Ἄγαπητέ Γιώργο,

Σ' εὐχαριστῶ γιά τό γράμμα σου. Ἡταν θερμό,
εὐγενικό καί ἐγκωμιαστικό.

Δέν θεωρῶ ὅτι τό βιβλίο πού ἔγραψα γιά τό χωριό
μας εἶναι τέλειο. Δέν παριστάνω τόν ιστορικό καί τόν
παντογνώστη. Ἔγραψα γιά τίς Μηλιές μέ βάση τά
στοιχεῖα καί τίς πληροφορίες πού εἶχα στή διάθεσή
μου. Ἀν αὐτά ἦσαν ἐλλιπῆ, ἐλλείψεις θά παρουσιάζει
καί τό βιβλίο μου. Ἀν οἱ πληροφορίες μου σέ μερικά
σημεῖα ἦσαν ἀνακριβεῖς, ἀνακρίβειες μπορεῖ νά
ὑπάρχουν σέ κάποια σημεῖα τοῦ βιβλίου. Περιμένω

ἀπό ἄλλους ἀγαπητούς μου συμπατριῶτες νά μέ διορθώσουν, νά μέ συμπληρώ-
σουν. Αὐτό θά εἶναι μεγάλη μου χαρά. Περιμένω νά γράψουν κι ἄλλοι καλύτερα
ἀπό μένα γιά τό χωριό μας. Χαίρομαι πού τό βιβλίο μου ἔγινε ἀφορμή νά ἀναζω-
πυρωθοῦν οἱ μνῆμες μας γιά τό χωριό. Θυμήθηκες κι ἐσύ τά περασμένα, τούς
μακαρίτες δασκάλους Μπαντούνα καί Φραγκούλη, τόν παπα-Δημήτρη Μπιλάλη,
τόν πατέρα σου, τόν μπάρμπα Ἀναστάση, Θεός σχωρέστον, τόν πατέρα μου. Ἀλή-
θεια εἶναι ὅτι ὁ πατέρας μου πονοῦσε τό σόι τῆς Θείας-Βασίλως τῆς Στέργιαινας.
Θυμᾶμαι ὅταν πέθαινε ὁ μπάρμπα-Λιάκος ὁ Πίππας, μέ πῆρε καί πήγαμε κοντά
του, ἀλλά ὁ μπάρμπα-Λιάκος ἔφευγε γιά τό αἰώνιο ταξίδι καί δέν μιλήσαμε.

Γιά τίς ἀδελφές μου Ἀγγέλω καί Γεωργία ἔχω νά πῶ ὅτι ἡ πρώτη πέθανε μωρό¹
καί ἡ Γεωργία μεγάλο κοριτσάκι 7-8 χρονῶ.

Σοῦλεγε ὁ μακαρίτης ὁ πατέρας σου ὅτι ἔμοιαζες τοῦ παππούλη μου τοῦ γερο-
Δημάκη, ἀλλά κάποιος ἀπό τό σόι σου μοῦ εἶπε κι ἐμένα τά ἴδια.

Ἡτανε ἡ Θειά-“Ολγα” ἡ ἀδελφή τοῦ πατέρα σου πού ἦταν παντρεμένη στήν
Καλολετσή. Συναντήσαμε στήν κατοχή, παιδάκια τότε, μέ τόν Κώστα τόν Πίππα
καθώς ἐρχόμαστε ἀπό τό Πελόπιο μέ τά πόδια στό Καλολετσιάνικο, μιά θειά στό
περιβόλι της. Γειά σου, τῆς εἴπαμε. Γειά σας, ἀπό ποῦ εἴσαστε, μᾶς εἶπε. Εἴμαστε
ἀπό τίς Μηλιές καί συστηθήκαμε. Κι ἐγώ εἶμαι ἀπό τίς Μηλιές, μᾶς εἶπε. Ἐσύ
τίνος εἶσαι, μέ ρωτησε. Εἶμαι τοῦ Νικολάκη τοῦ Κασκαντίρη. Βρήκαμε τή συ-
γένεια. Παιδάκι μου, μοῦ εἶπε, ἐσύ μοιάζεις τοῦ παππούλη σου τοῦ Δημάκη.

Τό Λάλα, σάν Έλληνικό χριστιανικό χωριό, κάνει τήν ἐμφάνισή του ιστορικά γιά πρώτη φορά 14 χρόνια μετά τήν ἀναχώρηση τῶν Λαλαίων Τουρκαλβανῶν ἀπό ἐκεῖ. Τό 1835 τό Λάλα ἀνῆκε στό Δῆμο Κλαδέου καί εἶχε 82 κατοίκους. Τά ἄλλα χωριά τοῦ ἕδιου Δήμου ἦσαν: Ὁ Κλαδέος, ἡ Νεμούτα, ἡ Ντάρντιζα, τό Πόθου, πού εἶχε 50 κατοίκους, τό Λάσδικα, πού εἶχε 41 κατοίκους, τό Δούκα, πού εἶχε 325 κατοίκους, οἱ Μηλιές, πού εἶχε 101 κατοίκους.

Μοῦ γράφεις ἀγαπητέ Γιωργο καὶ γιά τόν Σύλλογο. Ὑγώ τόν Σύλλογο τόν
ιπῶ, ὅπως καί ἐσύ καί κάθε ἄγνος Μηλιώτης. Πικραίνομαι πού ἀκούω καί ἀπό
λους συμπατριῶτες ὅτι μπῆκε καί ἐκεῖ ὁ κομματισμός. Ὁ κομματισμός δέν ἔνώ-
τούς συμπατριῶτες, ἀλλά τούς χωρίζει.

Δέν ἔχω στενές σχέσεις μέ τόν Σύλλογο πέρα ἀπό αὐτή τήν πρόσφατη σχέση
υ μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔκδοσης τοῦ βιβλίου μου.

Σέ εὐχαριστῶ καί πάλι γιά τό γράμμα σου.

Εὔχομαι νάχεις ὑγεία καί ἐσύ καί ἡ οἰκογένειά σου καί καλό Πάσχα.

Μέ ἀγάπη
Πάνος Κασκαντίρης