

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ντέλη Σοφία
ΤΗΛ.: 210 2526639
ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Τρωάδος 37-39, Νέα Φιλαδέλφεια, 14342
ΤΗΛ.: 210 2511036

Του νεκρού αδελφού: Μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας

Κίνησε τότε ο Κωνσταντής την Αρετή να φέρει.
Τη βρίσκει και καθότανε μονάχη εκεί στα ξένα.
Τον αντικρίζει η Αρετή κι ευφραίνεται η καρδιά της.
“Έλα αδελφή να φύγουμε”, ο Κωνσταντής της λέει.
“Έλα κι η μάνα μας ζητά κοντά της να σε πάω.”
Χαίρεται τότες η Αρετή και καβαλάει τ’ άτι.

Φτάνοντας όμως στο χωριό, ο Κωνσταντής εχάθη.
Ψάχνει τότε η Αρετή, όμως δεν τον εβρίσκει.
Μοιρολογά και κλαίγεται έξω από την εκκλησιά της
“Πού είσαι αδερφάκι μου, πού είσαι αδερφέ μου;”
Ακούει τότες ο θεός και όλα τα αδέλφια στέλνει.
Γερά, λιγνά και όμορφα εννιά παλικαράκια.
Σηκώνουνε την Αρετή στη μάνα την πηγαίνουν.

Χτυπά την πόρτα η Αρετή, στη μάνα της φωνάζει
“Άνοιξε μάνα μου καλή, εγώ είμαι η Αρετή σου,
μαζί μου και οι εννιά σου γιοι, όμορφα παλικάρια.”

Ανοίγει την εξώπορτα και τι να δει η μάνα!
Οι εννιά της γιοι ήταν εκεί μαζί κι η Αρετούλα.

Όλοι χαρούμενοι πολύ, αρχίσαν να γλεντάνε.

Χαράματα ετέλειωσε το γλέντι το μεγάλο.

Κι έπεσε και η Αρετή για ύπνο με τη μάνα.

Και σαν εξύπνησαν κι οι δυο, τα εννιά τα παλικάρια
κοντά τους εκαθόντουσαν ντυμένα με άσπρα ρούχα.

Και λέγει τότε ο Κωνσταντής ότι από 'δω και πέρα

σε κάθε χρόνο δίσεκτο θα τις επισκεπτόνταν,

για να γλεντούν όλοι μαζί, όπως και τ' άλλο βράδυ.

Χάρηκε τότες η Αρετή και χάρηκε και η μάνα.

Και τους αποχαιρέτησαν χωρίς καθόλου κλάμα.

Και έτσι εσυνεχίστηκε και η ζωή των δυο τους...

Μία φορά τους βλέπανε και μια τους χαιρετούσαν...