

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

‘Ολίγα λόγια εἰς μνήμην του

Ο Χαράλαμπος Βασιλείου είναι τέκνον του Θωμᾶ Βασιλείου καί τῆς Ἀγγελικῆς καί ἐγεννήθη εἰς τό χωρίον Μηλιές.

‘Ο πατέρας του κατήγετο ἀπό τήν Φθιώτιδα, ἡ δέ μητέρα του ἀπό τό χωριό Καρακασίμη τῆς Ἡλείας.

‘Ο παπποῦς Θωμᾶς ἐγνώριζε τήν τέχνην τοῦ σιδηρουργοῦ, δηλαδή τοῦ χαλικιᾶ, τέχνην χρησιμωτάτην διά τούς γεωργοκτηνοτρόφους τῶν Μηλεῶν, ἀφοῦ μεταξύ ἄλλων, τούς ἀτσάλωνε τά ξινάρια, τά ὄννιά, τούς ἔφτιαχνε τά διάφορα κοφτερά, καί πολλά ἄλλα· τόν διεδέχθησαν δέ εἰς τήν τέχνην ταύτην τῶν τεχνῶν, τήν σιδηρουργίαν, οἱ μεταγενέστεροι χαλικιᾶδες τῶν Μηλεῶν Δημήτρης Τσαπάρας ὁ ἐπονομαζόμενος καί Χαλικιᾶς καί τελευταῖος ὁ Ἀντώνης Πάικου Λέντζος ὁ ἀποκαλούμενος καί μαστραντώνης, τά σκερπάνια τοῦ ὅποίου ἔκοβαν τίς μεγάλες πατερόπρογκες πέρα-πέρα χωρίς ὁ ἀθέρας τους νά πάθη τίποτε.

Δέν εἶχα τήν εὐτυχίαν νά προφθάσω εἰς τήν ζωήν τόν μπάρμπα-Θωμᾶ, ἔφθασα ὅμως τήν καλόγινωμη χήρα του θειά-Ἀγγελική. ‘Οπως είναι γνωστόν τόν χαρακτῆρα κάθε ἀνθρώπου τόν διαμορφώνει ἡ μητέρα του. Διά τοῦτο καί ὁ Χαράλαμπος Βασιλείου, ἦτο ἔνας καλόγινωμος, καλοσυνάτος καί γελαστός ἀνθρωπος. ‘Ομοιες ἦσαν καί οἱ τρεῖς ἀδελφές του Θανάσω, Ἀμαλία καί Τασία.

Ποιός ἀλήθεια δέν θυμᾶται τή θειά-Τασιά τοῦ μπάρμπα-Στέφανου τοῦ Λέντζου τήν σύζυγον, τήν καλοκάγαθον καί ἀρίστην γειτόνισσα αὐτήν, πού ἐπί πολλές δεκαετίες ὁ ὑποφαινόμενος τήν ἔζησε ἀπό κοντά καί ποτέ καί διά κανέναν δέν εἶπε ἡ μακαριστή αὐτή γυναίκα, κακόν λόγον. Μέχρι τοῦ σημείου πού ἐμεῖς τά παιδιά, ἐνῷ τῆς ἐτρώγαμε ἀνερώτηγα τά φροῦτα, αὐτή ἀντί νά βάλη τίς φωνές, ὅπως ἄλλες μέγαιρες τοῦ χωριοῦ, ἡ ἔκανε πώς δέν ξέρει τίποτε διά νά μήν μᾶς ντροπιάσῃ ἡ ἀν μᾶς ἔπιανε ἐπ’ αὐτοφώρω ἔλεγε:

«Κοιτάτε βρέ μήν εἶναι ἄγουρα καί σᾶς πονέσει ἡ κοιλιά σας» καί ἔφειγε! Εἶχε βλέπετε ἡ θειά-Τασιά τήν λεγομένην ἀρετήν τῆς διακρίσεως.

‘Ο Χαράλαμπος Βασιλείου εἶχεν ἀπ’ ὅ,τι γνωρίζω καί δύο ἄλλους ἀδελφούς, τούς ὅποίους δέν ἐγνώρισεν δι γράφων, τόν Δημάκην πού ἔπεσε ὑπέρ πατρίδος κατά τόν Μικρασιατικόν πόλεμον καί τόν Βασίλην, διά τόν ὅποιον δέν μπόρεσα νά ἔχω ἀκριβεῖς πληροφορίες, πλήν τῆς εἰδήσεως ἀπό τόν ἀνεκτίμητον φίλον μου Γεώργιον Ἀναστασίου Πίππαν, ὅτι τόν εἶχε ἰδεῖ τόν Βασίλην Βασιλείου εἰς τό ἐστιατόριον τοῦ μπάρμπα-Χαράλαμπου τοῦ Βασιλείου μιά-δυό φορές κατά τήν Κατοχήν.



‘Ο Χαράλαμπος Βασιλείου ἔφυγε ἀπό τίς Μηλιές πολύ ἐνωρίς καί ἥλθεν εἰς τήν Ἀθήνα πρός ἀναζήτησιν καλυτέρας τύχης. Καί καλά ἔκαμε. Πέρασε καί αὐτός ἀπό τό καμίνι τῆς σκληρῆς ζωῆς τῶν Ἀθηνῶν, χωρίς μάννα καί ἀδέλφια κανονίζοντας μόνος του τήν πορείαν τῆς ζωῆς του καί μέ ίδικήν του ἀποκλειστικήν εὐθύνην.

Δέν εἶχε κανένα στήν Ἀθήνα νά μεριμνήσῃ δι’ αὐτόν. “Ετσι ἄν παραδείγματος χάριν ἀρρώσταινε στόν δρόμο καί δέν κατώρθωνε νά φθάσῃ τό βράδυ στήν κούρνια του, κάποιο ὑγρό δωμάτιο χωρίς ζέστη καί νερό, μέ ἓνα ξύλινο παλιό κρεβάτι, κανείς δέν θά ἀναζητοῦσε νά τόν βρῆ.

‘Ο παντεπόπτης μόνον Θεός πού προστατεύει ὅλους τούς ἀδύνατους ἀγωνιστάς τῆς ζωῆς, μόνον Αὐτός τόν ἐπροστάτευε καί τοῦ ἔδειχνε μυστικά ποιούς δρόμους νά ἀκολουθήσῃ.

‘Υπῆρξε μέταλλον καλό, καί ἀνθεκτικό ἀτσάλι, τά ὅποια εἶναι ἄχρηστα ἄν δέν τά πυρώσης στό καμίνι νά κοκκινίσουν, ὥστε νά γίνουν χρήσιμα ἐργαλεῖα.

Καί ὁ ἀγαπητός μπάρμπα-Χαράλαμπος βγῆκε ἀπό τό καμίνι αὐτό θαρραλέος, ἀνυποχώρητος, ἐργατικώτατος, ἄνδρας πού νά τηρῇ τόν λόγον του καί νά σέβεται τά παντελόνια πού φοροῦσε, ἄνθρωπος νά συμπαθῇ τούς πτωχούς καί νά βοηθᾶ τούς ἀναγκεμένους, μυαλό ἐμπορικό καί προκομμένο καί ἄτομον νά ἀγαπᾷ τήν γενέτειρά του τίς Μηλιές καί τούς συμπατριώτες του καί τόν Σύλλογον τῶν Μηλιωτῶν.

Καθώς πέρασε ἀπό τό καμίνι τῆς προσωπικῆς του ὑπευθυνότητας καί δεδομένου ὅτι, δέν ἥτο κισσός νά στηρίζεται εἰς τούς ἄλλους, ἀπεδείχθη διά τῆς ὅλης πολιτείας του δένδρον αὐτόνομον, δυνατόν καί πολύ καρποφόρον.

Κατώρθωσε μόνος αὐτός, διά τοῦ ἀγίου ἰδρῶτος τοῦ προσώπου του, νά ἀνοίξῃ δικό του ἐστιατόριον εἰς τήν πλατεῖαν Ἀμερικῆς τότε πού τά παιδιά τῆς μαμᾶς τῶν Ἀθηνῶν κατεγίνοντο μέ τήν καλοπέραση καί τίς διασκεδάσεις.

Μάλιστα εἶχε γείτονά του τόν Σπύρον Παναγιωτόπουλον, τῆς θειᾶς παπαδιᾶς, ἀνώτερον δημόσιον ὑπάλληλον, ἄριστον συμπατριώτην καί Πρόεδρον καί Γραμματέα κατ’ ἐπανάληψιν τοῦ Συλλόγου τῶν ἀπανταχοῦ Μηλιωτῶν, μετά τοῦ ὅποιου εἶχε συνεχῇ ἐπαφήν. Μηλιωτες βλέπεις αὐτοί, καί τοῦ ἰδίου καλοῦ φυράματος, δέν ἥτο δυνατόν νά μήν ἐπικοινωνοῦν μεταξύ των. “Ετσι τούς δινόταν ἡ εὐκαιρία νά κουβεντιάζουν γιά τό χωριό καί νά ξεπονᾶνε.

Μετά πού κατεδαφίσθη τό κτίριον ὅπου ἦταν τό ἐστιατόριον αὐτό, ὁ Χαράλαμπος Βασιλείου, μετέφερε τίς ἐμπορικές του δραστηριότητες εἰς τό νεοαναπτυσσόμενον τότε Νέον Ήράκλειον Ἀττικῆς, ὅπου χωρίς ὑπερβολήν ἐμεγαλούργησεν.

“Ιδρυσεν ἐπιχείρησιν ἐμπορίας οἰκοδομικῶν ὄλικῶν, ὅπου βοηθούμενος ἀπό τά παιδιά του, καί μάλιστα τόν μεγαλύτερον γυιόν του τόν Θωμᾶ, τά ὅποια χάριν τῆς ἐργασίας, δέν ἥξεραν τί θά εἰπῃ ἀνάπαυση ἡμέρα καί νύκτα, κατώρθωσε διά τῆς θαυμαστῆς ἐργατικότη-

τος πατέρα και παιδιῶν καί τοῦ πολλοῦ ἴδρωτος τοῦ προσώπου των, νά ἔχουν δικά τους φορτηγά αὐτοκίνητα διά τά οἰκοδομικά ὄντα, διάφορα ἄλλα ἐργαλεῖα καί μηχανήματα διά τόν ἴδιον σκοπόν, καί νά ἀποκτήσουν σημαντικήν ἀκίνητον καί κινητήν περιουσίαν μέ πολυώροφα κτίρια, καταστήματα, ὀχήματα, ἐμπορεύματα κ.λπ. Ὁ Θωμᾶς Χαρ. Βασιλείου παραδείγματος χάριν εἰς τό κατάστημά του χρωμάτων, ἐργαλείων, τσιμέντων κ.λπ. ἐπί τῆς Λεωφόρου Ἡρακλείου εἰς τό Νέον Ἡράκλειον, εἶχε μεταξύ ἄλλων ἐμπορευμάτων καί ἔξι (6) τόννους βίδες.

Ὁ Χαράλαμπος Βασιλείου ἦταν ἔνας ἀπό τοὺς βασικούς στυλοβάτες τοῦ Συλλόγου τῶν ἀπανταχοῦ Μηλιωτῶν, ὅχι μόνον ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως, ἀλλά καί ἡθικῆς συμπαραστάσεως. Ἡ συμβουλή του ἦταν πολύ μετρημένη καί σοφή. Θυμᾶμαι ὅταν ἥμουν στήν διοίκησιν τοῦ Συλλόγου, καθώς ἐγνώριζα ὅτι ἔχομεν στό πλευρό μας τόν Χαράλαμπον Βασιλείου, τόν Παναγιώτην Θεοδώρου Λέντζον, τόν Χαράλαμπον Γ. Λέντζον καί τούς ἄλλους δόμοίους των, δέν ἐφοβόμουνα διά τά οἰκονομικά τοῦ Συλλόγου ἀπολύτως τίποτε.

Ο Χαράλαμπος Βασιλείου ἦταν πάντοτε καί ἀνελλιπῶς ἐνεργόν μέλος τοῦ Συλλόγου μας καί παρίστατο κατά τίς Συνελεύσεις, μέχρι τόν Νοέμβριον τοῦ 1983, ὅταν ἀπῆλθε τοῦ κόσμου τούτου σέ ίκανήν ἡλικίαν.

Κατά τήν ἀναμφισβήτητον μαρτυρίαν τοῦ ἀρχαίου Ταμία τοῦ Συλλόγου Γεωργίου Ἀναστασ. Πίππα, ἐπί πολύν καιρόν ἐπεσκέπτετο τόν Χαράλαμπον Βασιλείου διά τήν εἰσπράξιν τῆς συνδρομῆς του εἰς τό Νέον Ἡράκλειον ὅπου ἐτύγχανε ἀρίστης ὑποδοχῆς παρ' αὐτοῦ, ρωτοῦσε διά τήν πορείαν τοῦ Συλλόγου μετά μεγάλου ἐνδιαφέροντος, ἔλεγε τήν μετρημένην συμβουλήν του καί οὐδέποτε ἔφερνε ἀντιρρήσεις διά τίς ἀποφάσεις καί τήν συμπεριφοράν τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου.

Διά ὅλα αὐτά ὁ Σύλλογος ἐτίμησε τόν Χαράλαμπον Βασιλείου καί διά τοῦ διπλώματος τοῦ μεγάλου εὐεργέτου του.

"Ἄς εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη τοῦ μεγάλου ἀγωνιστοῦ τῆς ζωῆς καί ἐνθέρμου ὑποστηρικτοῦ τοῦ Συλλόγου τῶν Ἀπανταχοῦ Μηλιωτῶν Ἡλείας «ὅ "Αγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Χαράλαμπου Βασιλείου τοῦ Θωμᾶ καί τῆς Ἀγγελικῆς καί εὐχόμεθα πολλοί Μηλιώτες νά τοῦ μοιάσουν.

Αθῆναι 25 Ιανουαρίου 2002

Ἀπόστολος Πάικου Λέντζος